

# AHMAD OP HET VOETBALVELD

Mirjam Eppinga

**SUPERRRR**

Deel 4



Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



## Ga je mee?

De voetbaltraining is afgelopen.  
'Ga je mee, Ahmad? We gaan', zegt Rik.  
Ik fiets met Rik en Daan naar huis.  
We wonen bij elkaar in de buurt.

Rik en Daan praten snel.  
Daardoor kan ik niet goed begrijpen  
wat ze zeggen.  
Ze praten over voetbal, school en  
supermarkt De Giraf.

# Het ISK

Daan, Rik en ik zijn vrienden.  
We kennen elkaar van voetbal.

Rik en Daan zitten bij elkaar op school. En ze werken allebei bij supermarkt De Giraf.

Ik zit niet bij Daan en Rik op school.  
Ik zit op het ISK.  
Het ISK is voor leerlingen die nog Nederlands moeten leren.



ISK

DE MEERKOET



In mijn klas zitten leerlingen van 12 tot 18 jaar. En we hebben wel acht nationaliteiten.

Abdul uit Soedan, Irina uit Rusland en Nour uit Syrië.

Dan zijn er nog Seare uit Eritrea, Alpha uit Guinee en Matteo uit Italië.

Bence komt uit Hongarije en mijn leraar komt uit Nederland. Hij heet meneer Groen.