

DE BLINDE BLOEMIST

Sofia Bergvall





Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen

1

Eva steekt de sleutel in het slot. Ze hoort een klik en de deur gaat open. Ze ruikt de geur van bloemen. Haar hele leven heeft ze gedroomd van een eigen winkel. En sinds een half jaar heeft ze die eindelijk. De winkel heet 'Eva's bloemen'. Eindelijk is haar droom werkelijkheid geworden.

De sneeuw is weg. En de zon wordt elke dag een beetje warmer. Het is bijna lente, denkt Eva.

In de lente willen veel mensen bloemen kopen. In de winter heeft ze niet veel klanten gehad.

Een paar dagen is er zelfs niemand geweest.

Eva begint de dag met het buitenzetten van het bord. Op het bord staat dat de winkel open is. Daarna zet ze een aantal boeketten in de etalage. De mooie bloemen gaan vast klanten naar de winkel lokken.

De deur gaat open en een vrouw komt de winkel binnen.

‘Goedemorgen’, zegt Eva.

‘Goedemorgen. Heeft u een boeket met blauwe bloemen?’, vraagt de vrouw.

Eva laat haar een blauw boeket zien. De vrouw kijkt lang naar het boeket. Daarna vraagt ze wat het kost.

‘Achtteen euro’, zegt Eva en ze glimlacht naar de vrouw.

‘Dat is te veel. Heeft u een kleiner boeket?’, vraagt de vrouw.

Eva denkt even na, en vraagt dan de vrouw om even te wachten.

Eva gaat naar de kleine kamer achterin de winkel. Daar maakt ze de boeketten.

Ze maakt een klein boeket met blauwe bloemen en groene bladeren.

Dan gaat ze terug naar de vrouw en laat het boeket zien. De vrouw moet lachen.

‘Dat is echt perfect’, zegt ze.

‘Zou ik er tien euro voor kunnen krijgen?’, vraagt Eva voorzichtig.

‘Dat is goed, bedankt!’

De vrouw ruikt aan de bloemen.

Ze zeggen elkaar gedag en de vrouw gaat weg.