

1.

11ie zegt: En hoe vind je mijn haar?

Keffo4 zegt: Nou ..., een beetje groen????

11ie zegt: Een beetje?

Keffo4 zegt: Ja, een beetje. Ik kan het niet zo goed zien.

11ie zegt: Ik hang helemaal voor de webcam.

Keffo4 zegt: Nog wat dichterbij.

11ie zegt: Zo goed?

Keffo4 zegt: Het is groen.

11ie zegt: Vind je het leuk?

Keffo4 zegt: Paars was ook wel mooi.

11ie zegt: Nu heb ik zin in groen.

Keffo4 zegt: Mooi groen is niet lelijk.

11ie zegt: Ha ha.

Keffo4 zegt: Waar koop je die verf?

11ie zegt: Gewoon, een vriendin van mij mixt het. Wil je ook?

Keffo4 zegt: Nee.

11ie zegt: Zwart?

Keffo4 zegt: Nee joh. Moet het dan? Ik heb gewoon melkboerenhondenhaar.

11ie zegt: ???

Keffo4 zegt: Iets tussen bruin en blond.
Gewoon, gewoon.

11ie zegt: Maar je bent niet gewoon.

Keffo4 zegt: ???

11ie zegt: Je bent grappig. Je bent leuk.
Je bent slim.

Keffo4 zegt: Natuurlijk.

11ie zegt: Uitslover.

Keffo4 zegt: Dat ben ik ook.

11ie zegt: Vind je mijn haar echt leuk?

Keffo4 zegt: Ja!!!!

11ie zegt: Fijn.

Keffo4 zegt: Volgende maand blauw?

11ie zegt: Misschien. Wat heb je
gisteravond gedaan?

Keffo4 zegt: Niks.

11ie zegt: Zaterdagavond!!!

Keffo4 zegt: Geen zin. Nou ja, die vrienden
van mijn ouders kwamen
kaarten. Dat was wel leuk.

11ie zegt: ???

Keffo4 zegt: Mijn moeder maakt dan altijd
wat lekkers. Gister minisat  met
pindasaus.

11ie zegt: Wat gezellig. %\$#)*&%#@!

Keffo4 zegt: Ach, de sateetjes waren lekker.
Wat heb jij gedaan?

11ie zegt: Dat zie je toch? Mijn haar
geverfd.

Keffo4 zegt: Wacht ff.

11ie zegt: Met wie ben je nog meer aan het
chatten?

Keffo4 zegt: Mijn moeder vraagt wat.

Keffo4 zegt: Ben ik weer.

11ie zegt: Wat was er?

Keffo4 zegt: Ik ga mee naar de supermarkt.

11ie zegt: Moet je mee?

Keffo4 zegt: Nee.

11ie zegt: Oké, ga je mams lekker helpen.

Keffo4 zegt: Later.

11ie zegt: Tuurlijk.

2.

Het is echt groen, denkt Kevin.

Tuttebel, waarom verf jij je haar zo maf?

Hij zet zijn computer uit.

Zijn moeder staat bij de deur met de tassen.

‘Ik ben blij dat je meegaat’, zegt ze.

‘Dat scheelt mij een hoop sjouwen.’

‘Ja mam, je hebt een lief zoontje.’ Kevin lacht.

‘Zoontje?’ Zijn moeder kijkt omhoog.

‘Hoelang blijf je nog doorgroeien?’

‘Tot twee meter tien.’

‘Alsjeblieft niet.’

‘Dan kun je me niet meer op mijn kop slaan.’

‘Dat doe ik nooit.’

‘Grapje.’

Kevin pakt de tassen. ‘Wat eten we vanavond?’

‘Dat weet ik nog niet.’

‘Soep met balletjes?’

‘Misschien.’

Het is niet druk in de winkel.

‘Hebben we nog melk nodig?’, vraagt Kevin.

'Ja.' Zijn moeder legt een pak brood in het karretje. 'En zoek maar een toetje uit.'

'Mam?'

'Wat is er?'

'Heb jij wel eens iemand met groen haar gezien?'

'Groen?' Kevins moeder denkt na.

'Echt groen!' Kevin wijst naar een krop sla.

'Geverfd?'

'Je wordt er volgens mij niet mee geboren.'

'Eh ... nee. Ik ken niemand met groen haar.'

'Ik wel.'

'O.'

'Elfie van MSN . Ze heeft gisteren haar haar geverfd.'

'Echt groen?'

'Ja.'

'Vreemde kleur om je haar mee te verven.'

'Ze is ook een beetje vreemd. Maar wel leuk.'

'Hoelang chatten jullie nu al?'

Kevin haalt zijn schouders op. 'Een jaar of zo.'

'Het is jammer dat ze zo ver weg woont. Ik zou dat meisje met groene haren wel eens willen zien.' Zijn moeder pakt gehakt uit de koeling.

‘Soep met balletjes?’, vraagt Kevin.
‘Nee, bloemkool met gehaktballen.’
‘Gatver’, zegt Kevin.