

# RIK OP ZIJN EERSTE WERKDAG

Mirjam Eppinga

**SUPERRRR**

Deel 1



Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen

## Bijna 16

‘Je bent 15 jaar, Rik’, zegt mijn vader.  
‘Dan is school het belangrijkste.’

‘Maar ik ben bijna 16. Ik wil graag  
werken. Bij De Giraf, net als Daan’,  
zeg ik.

Daan is mijn beste vriend. We zitten  
op dezelfde school, in dezelfde klas.





Papa is serieus: 'Waarom moet je werken? Heb je geld nodig? Wat wil je kopen?'

Ik wil een nieuwe telefoon, nieuwe schoenen, een racefiets, een nieuwe sporttas ...

Maar dat kan ik beter niet zeggen. Ik zeg: 'Volgend jaar ga ik met school naar Londen.'

Dat kost 500 euro. Daar wil ik zelf voor sparen. En Londen is een dure stad.'

Mijn moeder knikt.

Papa lacht: 'Slimmerd!  
Jij denkt: als ik zeg dat het voor school  
is, vinden ze het wel goed.  
Oké dan maar.'

Yes!

