

Verhalen uit

Oost-Europa

naverteld door Sandra van der Stege



De draak van Krakau

Een verhaal uit Polen

‘De draak van Krakau’ is een volksverhaal uit Polen. In het Pools heet het ‘Smok Wawelski’. Het verhaal speelt zich af in de stad Krakau. Het gaat over de bekendste draak van Polen.

Door Polen stroomt de Wisla, een grote en brede rivier. De Wisla stroomt door de steden Krakau en Warschau.

Krakau is nu een grote stad. Maar lang geleden was dat nog niet zo. Toen bestond Krakau uit niet meer dan een paar huizen. Die stonden op het land van koning Krak. Er woonden boeren en ridders. Koning Krak zelf woonde in een prachtig kasteel, samen met zijn dochter, de mooie prinses Wanda. De vrouw van koning Krak leefde niet meer. Zij ging dood toen Wanda werd geboren.

Het kasteel van koning Krak staat op een berg, de Wawel. Heel diep onder de berg is een grot. En in die grot woont een draak.

De mensen noemen hem de Wawel Draak. Hij is groot en gevaarlijk. Als hij boos wordt, dan brult hij hard. En dan komt er vuur uit zijn grote bek. Hij heeft altijd honger. Alle mensen in Krakau zijn bang voor hem.

Elke dag komt de draak zijn grot uit, op zoek naar een lekker maal. Hij eet graag een koe of een schaap. Hij loopt dan brullend door de velden. De boeren durven hun vee niet meer buiten te laten grazen. Ze zijn bang dat de draak de koeien en schapen zal opeten. Maar als de draak geen dieren vindt, dan gaat hij op zoek naar jonge meisjes. Hij heeft al meer dan tien meisjes opgegeten. Dat maakt de mensen natuurlijk nog banger.

Gelukkig zijn er dappere ridders die proberen de draak te doden. Zo gaat ridder Gerek op een dag op pad. Hij trekt zijn *harnas* aan en pakt zijn zwaard. Dapper loopt hij naar de grot van de draak. Daar blijft hij eerst even stilstaan. Zou de draak binnen zijn? Zachtjes loopt Gerek de grot in. Het is er erg donker. Hij ziet niets.

Wat ruikt het hier vreemd, denkt hij. Gerek blijft weer staan. Hoort hij daar wat? Maar het blijft stil in de grot. Gerek loopt voorzichtig door. Opeens hoort hij een brullend geluid. Gerek schrikt zo erg dat hij bijna zijn zwaard laat vallen. Vlak voor zijn neus staat de grote draak. Er komt vuur uit zijn bek. De grot is opeens vol met licht. Gerek houdt zijn zwaard stevig vast.

De draak heeft hem gezien, en zwaait wild met zijn kop heen en weer. Zijn bek gaat open. Er komt weer een grote vlam uit. Het vuur komt recht op Gerek af. Hij heeft nu niets aan zijn zwaard. Het vuur is overal, Gerek kan niet meer vluchten. Even later is er van Gerek alleen een hoopje as over.

Er gaan meer ridders naar de grot. Ook zij willen de draak doden. Maar met de andere ridders gebeurt hetzelfde als met Gerek. Het lukt niemand om de draak te verslaan. De mensen horen de verhalen over de ridders en worden nóg banger. Er moet echt iets gebeuren.

De koning is ook bang voor de draak. Hij is bang dat zijn lieve Wanda op een dag wordt opgegeten. Daarom heeft hij een plan. De koning belooft dat wie de draak verslaat, met Wanda mag trouwen. Maar niemand durft het gevecht met de draak aan. Hij heeft al zoveel ridders gedood.

Dan komt op een dag een schoenmaker naar het kasteel. Hij heet Skuba. Skuba brengt de koning een paar nieuwe schoenen. Ze praten even met elkaar. De koning vertelt Skuba over Gerek en de andere ridders. En over de beloning voor wie de draak wél verslaat. Skuba denkt even na. Dan zegt hij: 'Ik ga die draak verslaan! Let maar op, ik heb een goed plan.'

De koning kijkt hem verbaasd aan. Wat is de schoenmaker van plan? Hij heeft niet eens een zwaard om zich te verdedigen. En hij ziet er ook niet groot of sterk uit. Hoe wil Skuba de draak dan doden?

Nee, Skuba is inderdaad niet groot of sterk. Maar hij is wel erg slim.

Hij loopt het kasteel uit en gaat naar een boer. Hij legt zijn plan uit aan de boer en krijgt van hem een schaap. Samen maken ze het schaap dood. Skuba snijdt de buik van het schaap open met een scherp mes. Dan vult hij het schaap met *zwavel*, en naait de buik weer dicht.

Skuba en de boer leggen het schaap op een kar. Skuba loopt met de kar naar de grot. In de verte ziet hij de draak al door het veld lopen. Die is vast op zoek naar eten, denkt Skuba. Hij loopt snel naar de draak toe en zegt: 'Kijk eens, draak, wat ik hier heb!' Hij laat het schaap aan de draak zien. Die begint meteen te eten. Hij schrokt het hele schaap op.

