

DAAN GAAT VISSSEN



Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

eenvoudigcommuniceren.nl | lezenvooriedereen.be

Superrr is een serie van tien extra makkelijk te lezen boeken, speciaal voor leerlingen in het ISK/OKAN. Door het lezen van deze verhalen – over bijbaantjes, vriendschap en verliefdheid – gaat hun taalvaardigheid met sprongen vooruit.

Tekst: Mirjam Eppinga

Redactie en vormgeving: Eenvoudig Communiceren

Beeld: Elisa Zee, Zee Illustraties

© Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam

Eerste druk: 2018

Tweede druk: 2024

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978-90-8696-364-5

DAAN GAAT VISSSEN

Mirjam Eppinga

SUP  RRR



Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



Naar de sloot

Het is zondagochtend.

De zon schijnt en het waait een
beetje.

Ik pak mijn fiets uit de schuur.

Ik heb een tas en een hengel bij me.

Ik ga vissen.

‘Waar ga je naartoe, Daan?’,
vraagt mijn broer Chris.
‘Naar de sloot, bij de brug’,
zeg ik.





Alleen

Mijn vrienden zijn weg vandaag.

Mijn beste vriend is Rik.

Ik zit bij hem in de klas.

We voetballen in hetzelfde team.

En we werken allebei bij supermarkt

De Giraf.

Omer, Ahmad, Elena en Emma
werken daar ook.

Soms spreken we samen af in het
centrum. Of bij iemand thuis.

Maar vandaag ben ik alleen.

WINKELCENTRUM DE BOOG



Rik gaat met zijn familie naar zijn oma.

Omer moet leren. Hij heeft morgen nog een toets.

Ahmad helpt zijn vader in de tuin.

En Emma en Elena houden niet van vissen.



Spannend

Op school zijn de toetsen al klaar.
De zomervakantie begint bijna.
Ik ben vrij van de supermarkt.
Er is geen voetbal in de zomer.
Nu is het tijd om te vissen.

Ik ga in mijn eentje.
Mijn broer vindt vissen saai.
Maar ik vind vissen leuk.
En ik vind vissen ook spannend.
Wat zal ik vangen vandaag?



‘Nou, ik ga hoor. Tot vanmiddag’,
zeg ik.

‘Veel plezier’, zegt mijn moeder.
‘Doe je best’, zegt papa. ‘Ik heb best
zin in een visje vanavond.’

Rustig

Het is rustig bij de brug.
Op zondag slapen veel mensen uit.

Op het pad langs het kanaal loopt
een vrouw met een hond. En er loopt
een man met een kinderwagen.
Verder zie ik niemand.



Ik ga in het gras zitten, en gooi mijn
hengel uit.

Ik kijk naar de dobber.

De zon schijnt.

De vogels fluiten.

Soms vaart er een bootje langs.

Dan steek ik mijn hand op.

De mensen in de boot zwaaien terug.



Geen trek

Er loopt een man achter mij langs.
Hij vraagt: 'Heb je al wat gevangen?'

'Nee, nog niets. De vissen hebben
geen trek vandaag', zeg ik.





Ik lach. Ik vind het niet erg.
Ik zit lekker. Een uur, twee uur ...

Maar opeens beweegt de dobber.
Ik wacht. Daar gaat de dobber weer.

Ik haal op: een vis!