

Rekenen op rijm



Zeven zoete zuurtjes zaten in een fles,
maar ééntje rolde in de goot. Nu zijn er nog maar ...
Zes zoete zuurtjes. Daar kwam een heel oud wijf,
die heeft er eentje weggepikt. Toen waren er nog ...
Vijf zoete zuurtjes. Toen kwam mijn nicht Marie,
die heeft er twee gekregen. Toen waren er nog ...
Drie zoete zuurtjes. Toen kwam de kruidenier,
die bracht voor mij een zuurtje mee. Toen waren er
weer ...

Vier zoete zuurtjes, en toen kwam tante Mien,
die deed zes zuurtjes in de fles. Toen waren het er ...

Tien zoete zuurtjes. Ik at ze op, alleen.
Nu is het hele flesje leeg. Nou heb ik er geeneen.

Annie M.G. Schmidt

Tien of twintig

Ik was vanmorgen op de markt.

Ik zag dat een Chinese vrouw groente kocht voor twee euro. Ze betaalde en kreeg acht euro terug.

Dat was volgens haar verkeerd.

Ze zei: 'Nee, ik moet 18 euro terug krijgen.'

De koopman zei: 'Ik kreeg een briefje van tien euro en niet van twintig.'

De Chinese vrouw sprak niet goed Nederlands en was erg verdrietig. Ze bleef voor de kraam staan.

De koopman zei: 'Blijf maar staan en bel de politie maar.'

Ze pakte haar mobiele telefoon.

Ik denk dat ze gelijk had maar ik heb niet gezien wat ze gaf. Ik weet niet hoe het afgelopen is.

Ik moest naar school.

Loes, 73 jaar

› **Over deze cursist**

'Ik ben geboren in Indonesië. Daar heb ik een paar jaar op een Chinese school gezeten.'

Toen was er geen geld meer en moest ik er vanaf.

In 1969 ben ik naar Nederland gekomen.

Dat was een ingrijpende gebeurtenis.

Mijn man heeft mij veel geholpen.

Nu het slechter gaat met de gezondheid van mijn man, moet ik beter leren lezen en schrijven.

Daarom ben ik naar school gegaan.'

Gratis boodschappen

Op een zaterdag waren we bij mijn tante en oom op de Rondweg.

Mijn tante vroeg aan mij of ik wat boodschappen wou doen.

Ik zei: 'Jawel, dat doe ik graag voor u.'

Ik kreeg vijftientig euro mee.

Daar moest ik de boodschappen van betalen.

In de winkel pakte ik de boodschappen die ik moest hebben.

Ik ging naar de kassa om te betalen.

Ik had vijftientig euro in mijn hand en wou afrekenen.

Maar de vrouw van de kassa zei dat ik al geld had gegeven.

Maar ik zei tegen haar dat ik haar geen geld had gegeven.

Dat zei ik wel drie keer.

Toen ben ik maar naar het huis van mijn tante gegaan.

Ik gaf haar het geld weer terug.

Ze keek mij aan: 'Je geeft mij te veel.'

Ik zei tegen mijn tante dat de boodschappen gratis waren.

Ik vertelde mijn verhaal. Ze moest erom lachen.
Toen gaf ze mij tien euro en zei: 'Jij mag vaker
boodschappen doen.'

Hilde, 40 jaar

› ***Over deze cursist***

'Ik heb het speciaal onderwijs gevolgd.
Op straat werd ik daar vroeger mee gepest.
Daar heb ik veel last van gehad.
Gelukkig zit ik nu weer op school. Daar heb ik
zelfvertrouwen gekregen.
Ik zamel nu geld in voor het Liliane Fonds.
En ik ben ook lees- en schrijfambassadeur
geworden en help zo veel nieuwe cursisten
over de drempel.'

Een liefde vandaag de dag



Hoe lang duurt een liefde
Vandaag de dag
Voordat ie versleten is?
Hoe lang gaat zo'n trouwbelofte mee
Voordat ie vergeten is?
Hoe lang houdt zo'n gladde ring het uit
Voordat ie weggesmeten is?
Tot we oud zijn en grijs?

Waar blijft m'n garantiebewijs!

Hoe weet ik dat nou
Of ik nog van hem hou
Over zeven jaar
Als we uitgepraat zijn
Als we uitgeblust zijn?
We vervelen elkaar?

Ik kijk af en toe
Naar pa en naar moe
Naar Wim en Trees
Naar Mien en naar Kees
Die haten mekaar

En al wat ik denk

Is: Ladumaar!

En al die mensen zeggen: o, wat fijn dat je trouwt!

Je wordt vanzelf gelukkig als je van elkaar houdt!

En niemand zegt: wacht eventjes. En niemand zegt:
ho

Ze geven me een twaalfdelig koekstel cadeau

Ze douwen met z'n allen een contract voor je neus

Ik moet het ondertekenen. 'k Heb verder geen keus

Ik wil het even lezen, maar ze raden me aan

Om al die kleine lettertjes maar over te slaan

Maar in die kleine lettertjes daar stond het nou net

En later ga je merken dat je klem bent gezet

En na een jaar of zeven wil ik weg, maar ik blijf

Ter wille van de baby en om Fransje van vijf

Te laat

Te laat

Annie M.G. Schmidt

Een trouwdag een garantiebewijs voor de liefde?

Vroeger had je eigenlijk geen keus.

Het was normaal dat je trouwde na een paar jaar verkering.

De liefde tussen een man en een vrouw is anders dan de liefde die je van je ouders krijgt.

Tussen een man en vrouw kan de liefde groeien.

Tussen ouders en kinderen is die liefde er gewoon.

Ik heb heel veel liefde van mijn moeder gehad.

Dat vergeet ik nooit.

Ik was de jongste en ik denk wel dat onze band speciaal was.

Mijn moeder moest me altijd helpen met het schoolwerk. Zij begreep mijn problemen met leren.

Zij heeft mij veel getroost.

Johan, 49 jaar

› **Over deze cursist**

‘Ik heb op de basisschool gezeten.

Die jaren heb ik veel naar buiten gekeken.

Ik kreeg alleen een beurt als er veel leerlingen ziek waren.

Op de Its had ik het ook niet leuk. Ik werd “dom boertje” genoemd. Ik heb mijn diploma gehaald omdat ik alles mondeling mocht doen. Ik heb nu door het roc wel meer zelfvertrouwen gekregen.’

Langer dan vandaag

Je kent je partner al langer dan vandaag.
Dus als je steeds ruzie hebt met je partner, waarom
ga je dan trouwen?

Je moet er wel goed, heel goed over nadenken.

De meeste mensen denken er gewoon niet goed
over na en daarom kunnen ze zich ook niet aan hun
trouwbelofte houden.

Dat wil dan ook niet en daarom snap ik niet waarom
mensen trouwen.

Renate, 22 jaar

› **Over deze cursist**

‘Ik werk bij een verpakkingsbedrijf waar ik
veel rekenen voor nodig heb. Ik woon samen
met mijn vriend en hond. Ik vind schrijven
erg leuk.’

Liefde

Ze zeggen wel eens ‘Wat is liefde?’. En dat je van een dier meer liefde krijgt dan van mensen.

Dat is ook zo.

Ik heb het zelf ervaren in een moeilijke tijd. Een tijd waarin ik op mijn beste vriendin rekende. Maar ze liet me zitten. Terwijl ik wel altijd voor haar klaarstond. Ik was flink van slag. Maar de hond kwam naar me toe. Hij legde zijn kop op mijn schoot. En hij bleef bij me.

Het klopt wel wat ze zeggen, van een dier krijg je meer liefde.

Jennie, 47 jaar

› **Over deze cursist**

‘Ik doe al heel lang inpakwerk. Ik wil graag doorgaan met leren, omdat ik het fijn vind er mee bezig te zijn.’