

# **BLACKMAIL**

Cis Meijer

IN MAKKELIJKE TAAL

  
leeslicht

Moeilijke woorden zijn onderstreept  
en worden uitgelegd in de woordenlijst  
op pagina 86.

# Lijst met de belangrijkste personen in dit boek

## **Jade**

De overleden vriendin van Tess. Zij maakte de podcast 'Gossip met Jade'. In deze podcast vertelde ze over alle roddels die op school de ronde doen.

## **Tess**

De hoofdpersoon van het boek. Zij wil uitzoeken waar de laatste podcast van haar vriendin Tess over zou zijn gegaan.

## **Luca**

De broer van Jade.

## **Jason**

De broer van Tess.

## **Feline & Aisha**

Vriendinnen en klasgenoten van Tess.

## **Mark, Olivier en Julia**

Klasgenoten van Tess.

## **Marnix en Jesse**

Zitten op school bij Tess, een paar klassen hoger.

## PODCAST

*'Hey panterpoesjes! Dit is aflevering 21 van Gossip met Jade. In deze podcast bespreek ik de hotste nieuwtjes van de week. Wie is op wie? En wie bedriegt wie?'*

*Vandaag vertel ik over het geheim van J. En ik ga een roddel over A. met jullie delen. J. wil een coming out doen maar durft niet. Want op school worden grapjes gemaakt over gays. Laten we daarmee stoppen. En lieve J., praat er met iemand over. Volg je gevoel. Mijn steun heb je.*

*En dit hoorde ik over A. Hij heeft een vriendin maar zij is niet de enige. Want A. blijkt twee vriendinnen te hebben.'*

## **Twee maanden later, woensdag 16 december**

'Tess, waar zit je?'

De stem van Feline klinkt vrolijk door de telefoon. 'Sorry, kan het later?', vraag ik. 'Ik ga net naar het huis van Jade.'

'Wat ga je daar doen?'

'Haar moeder belde me. Ze vroeg of ik iets wilde hebben als herinnering aan Jade. Ze hoopt dat ik me daardoor beter ga voelen.'

'Ik begrijp het', zegt Feline.

‘Zie je haar nog steeds voor je?’

‘Ja, en soms hoor ik haar stem nog in mijn hoofd.’

‘Oei, *creepy*. Maar waar ik dus voor belde, kom je vrijdag bij mij? Aisha komt ook. Dan maken we samen de opdracht voor Nederlands. Die moet maandag af. En we vieren dan meteen jouw verjaardag.’

‘Ik wil mijn verjaardag niet vieren. Dat kan ik nog niet. Sinds Jade dood is...’

‘Ik bedoel niet groot vieren. Maar gewoon gezellig samen, Aisha, jij en ik.’

Ik aarzel, maar zeg dan ja.

‘Top’, zegt Feline. ‘Ik ga een podcast beginnen. En dan kan ik die vrijdagavond maken en maandag uitzenden.’

Ik slik.

‘Jij gaat een podcast beginnen? Dat deed Jade toch altijd?’

‘Ja, maar luister, het wordt echt supervet.’ Ze laat een stilte vallen. ‘Ik ga het met jou over Jade hebben.’ Ik schrik. Feline wil een podcast maken over mijn beste vriendin. Dat wil ik niet. Niet nu al.

‘Het spijt me. Als jij een podcast gaat maken, dan kom ik vrijdagavond niet’, zeg ik zachtjes.

‘Spelbreker’, roept Feline. ‘Ik doe mijn best om iets gezelligs samen te doen. En die podcast wordt heel anders dan die van Jade. Ik ga het over spannende dingen hebben. Lekker *spooky*. Doe gewoon mee, joh.’

‘Oké dan’, brom ik. Maar ik meen niet wat ik zeg.  
‘Top!’, zegt ze. ‘Neem je slaappullen mee. Negen  
uur bij mij, oké?’

Als ik ophang, denk ik: een podcast over Jade?  
Ik open WhatsApp en tik in onze vriendinnenapp:

Ik ben er vrijdagavond NIET bij.

Dan ben ik maar een spelbreker.

\*

Ik bel aan bij het huis van Jade. Haar moeder doet open. Ze ziet er moe uit. We drinken samen een kopje thee. Dan ga ik naar de kamer van Jade. Ik doe airpods in mijn oren en zet het volume hard. Ik wil de stilte in Jades kamer niet voelen. Op haar bureau zie ik een foto van een lachende Jade. Ik bijt op mijn lip. Geen tranen, niet nu.

Ik open de kledingkast. Achterin staat de goocheldoos waar we als kind mee speelden. Ik haal het deksel van de goocheldoos. De toverstaf, het kaartspel, de hoge hoed. Alles zit er nog in. In die hoed verstopten we altijd snoepjes en grappige briefjes.

Ik pak de hoed en zoek aan de binnenkant naar het geheime vak. Ik voel iets. Het is groot en plat. Ik trek het ding uit de hoed. Het is een audiorecorder. Daarmee nam Jade haar podcast op. *Wat. Doet. Dit. Hier?* De audiorecorder was heilig voor haar.

Er zit nog iets in de hoed. Een papiertje. Ik vouw het open. Mijn hart maakt een sprongetje. Er staat iets geschreven:



Het is heftig maar  
samen kunnen we het  
aan.

Ik voel een rilling door mijn lijf. Wat was heftig? Had Jade een probleem? Waarom wist ik daar niks van? Ik heb de recorder in mijn hand. Ik haal de airpods uit mijn oren. Ik luister. Jades Moeder zit beneden en Luca, de broer van Jade, is nog niet thuis. Ik leg mijn vinger op de PLAY-knop. Zou er iets op staan?

In gedachten hoor ik Jade: *Hey panterpoesjes, speciaal voor jullie weer een aflevering van Gossip met Jade: wie is op wie? En wie bedriegt wie?*

Nu ik in haar kamer ben, worden de herinneringen scherper. Ik denk aan de laatste zaterdag dat we samen waren. Ik kon haar geklets niet meer aanhoren. 'Stop met al die gossip, Jade', zei ik. 'Ik weet niet of Alex tegen Feline liegt, en of hij stiekem met een ander gaat. En ik vind het stom als je dat in de volgende podcast gaat vertellen. Niet. Doen. En ik wil niets met de coming out van J. te maken hebben.'

Nu vraag ik me af: wie is J.? En is Alex de A. uit Jades podcast?

Ik druk op PLAY. Ik hoor de ademhaling van Jade en dan begint het:

*Hey! Welkom bij Gossip met Jade. Het is woensdag 14 oktober. Op dit moment is er een meisje dat jongens van andere meiden wegkaapt. Ik heb het zelf gezien.*

Jades stem fluistert nu.

*Dit weekend was er een feest, en wat ik toen in de bosjes hoorde en zag... Het was superduidelijk dat ze geen potje mens-erger-je-niet aan het spelen waren. Je begrijpt dat ik de opname niet kan laten horen.'*



De opname stopt, dan volgt een nieuwe opname. Jade loopt op straat. Haar stem trilt. Er is iets mis.

*Hey allemaal, het is donderdag 15 oktober. En het is een heftige dag.*

Ik denk terug aan die week in oktober. Ik was toen ziek. De laatste keer dat ik Jade zag was in het weekend, op dat feest. De vrijdag na het feest werd Jade dood gevonden op het strand. Dat was vrijdag 16 oktober... Deze opname van donderdag 15 oktober is dus één dag voor haar dood opgenomen!

*Ik ben dom geweest en nou word ik gestraft. En een ander meisje ook. Had ik het maar niet aangenomen.*

Ik druk op STOP en denk na. Welk ander meisje? Hoezo wordt ze gestraft? Wat heeft ze aangenomen? Het duizelt me. Ze heeft wel mensen kwaad gemaakt. In de podcast was ze niet altijd aardig. Maar gestraft worden?

Ik wil weer op PLAY drukken als ik voetstappen hoor. Ik pak de audiorecorder en leg hem vlug in de goocheldoos. Een rode doek eroverheen. De hoge hoed er bovenop. De deksel op de doos.

De deur gaat open. Het is Luca, de broer van Jade.

‘Hoe is-ie Tess?’ Hij geeft me een aai over mijn haar.

‘Goed je te zien.’

‘Best oké. Ik mocht iets meenemen van je moeder.

Het is de goocheldoos geworden.’

Ik pak de doos en loop naar de deur. Ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen.

‘Weet je wat gek is,’ zegt Luca, ‘toen ik net de trap op liep, dacht ik dat ik Jades stem hoorde. En toen zat jij hier.’

Hij komt naast me staan en tikt op het deksel. Ik zeg niets over de opname die ik afspeelde. Eerst moet ik precies weten waar Jade over sprak. Anders worden haar moeder en Luca ongerust voor niks.

Dan tilt hij het deksel op. Ik houd mijn adem in. Hij pakt de hoed en draait hem om. Daaronder ligt de audiorecorder, onder de rode doek. Hij mag de opname niet horen!

Hij raakt de rode doek aan.

‘Weet je nog? We deden hier een leuke truc mee.’

Ik knik nerveus. *Til de doek niet op. Laat hem liggen.*

‘Ik moet nu echt gaan. Huiswerk en zo’, zeg ik.

Ik haal zijn hand weg. Ik doe de hoed in de doos en doe de doos dicht.

Als ik buiten ben, zie ik Luca achter de gordijnen staan. Hij kijkt naar me. Heeft hij door dat ik iets verberg?