

‘Ik ben gelukkig in Amsterdam’

‘Ik genoot van mijn leven in Ethiopië. Echt! Ik had het heel druk. Met mijn eigen bedrijf en een leuke baan op de universiteit. Maar ik kon daar niet blijven. De mensen van mijn bevolkingsgroep worden aangevallen en gediscrimineerd. Eerst probeerde ik via buurland Soedan te vluchten. Maar dat was te gevaarlijk, dus zocht ik naar een andere manier.

Ter Apel

Ik kon voor een cursus naar Nederland. Bij de cursus waren mensen uit Friesland. Aan hen heb ik verteld dat ik niet terug wilde naar Ethiopië. Mijn Friese vrienden vertelden mij dat ik mij moest melden bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Dat heb ik gedaan. Na drie maanden moest ik naar het AZC in Hogeveen. Daar begon het wachten. Dat was moeilijk: niet weten of je mag blijven.

Intimiteit

In het AZC deed ik van alles. Voorstellingen organiseren, ouderen helpen, schoonmaken. Ook zodat ik niet de hele tijd aan dat onzekere zou denken. Toen ben ik weer in contact gekomen met mijn vrienden uit Friesland. Zij zijn zo belangrijk voor mij. Ik zie hen echt als mijn familie. Mijn ouders wonen nog in Ethiopië. Ik mis hen erg. In Nederland voel ik afstand tussen de mensen. Dat is misschien wel het grootste verschil tussen Ethiopië en Nederland:



WRAOH! Tadele en zijn docent Willem brullen als een leeuw.



Dit ben ik:

Naam Tadele
Leeftijd 34 jaar
Geboren in Ethiopië
In Nederland sinds 2017
Woont in Amsterdam

intimiteit. In Nederland zijn mensen meer op zichzelf. In Ethiopië zijn mensen veel intiemer, de interactie is groter.

Studeren

In Hogeveen heb ik acht maanden gewoond. Een leuke stad, maar de mensen zagen aan mij dat ik een vluchteling ben. In de supermarkt werd ik altijd in de gaten gehouden. Ik voel mij meer thuis in Amsterdam, hier ben ik heel gelukkig. In september ga ik studeren in Wageningen: voedingsmiddelen-technologie.

WRAOH

Ik heb ook een boek geïllustreerd. Mijn taaldocent, Willem Janssen, vroeg tijdens de les wat onze hobby's waren. Ik vertelde over mijn hobby's tekenen en schilderen. Hij bekeek mijn werk en vroeg of ik een van zijn boeken wilde illustreren. Dat wilde ik wel. Het boek is pas uitgegeven, het heet WRAOH. Het is een kinderboek over een taal die ieder kind kan leren: leeuwentaal.

Lekker

Nederlands is een mooie taal. Ik vind het leuk om te leren,

maar niet makkelijk. Al die grammatica. Al die moeilijke woorden. De uitspraak ... Het mooiste woord is 'lekker'.

Je kunt het overal voor gebruiken. Lekker weer, lekker eten, lekker gevoel. Lekker is gewoon een lekker woord.'

Meer over Ethiopië

Hoofdstad Addis Abeba | **Inwoners** 112 miljoen | **Religies** Christendom en islam | **Taal** Amhaars

Ethiopië ligt in Afrika. Het is het 'geboorteland' van koffie. Volgens een oud verhaal werd koffie ontdekt door een Ethiopische geitenhoeder. Die zag dat zijn geiten graag bessen van een bepaalde boom aten. En dat ze zoveel energie kregen van die bessen, dat ze 's nachts niet konden slapen. In de 15^{de} eeuw werd ontdekt dat je van geroosterde zaden van de koffiëbes een drankje kunt maken. Dat is koffie zoals wij die nu nog steeds kennen. Europese handelaren brachten de koffie per schip naar Europa. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) liet koffieplantages aanleggen in Indonesië. Hierdoor werd de koffiëhandel in Amsterdam in het begin van de 18^{de} eeuw heel groot.



Italië

Ethiopië is een van de twee landen in Afrika die niet door Europeanen werd veroverd. Tussen 1936 en 1941 werd het even bezet door Italië. Maar het land is nooit helemaal onder Italiaanse controle geweest. De Italiaanse invloed merk je nog in steden als Addis Abeba en Gondar. Daar kun je namelijk heerlijke cappuccino's drinken en pasta eten.

