

Het verhaal van
JENS



Lezen voor Iedereen | Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
www.lezenvooriedereen.be
www.eenvoudigcommuniceren.nl

Het verhaal van Jens maakt deel uit van de serie *Beeldboek*.

Tekst: Johan van Caeneghem
Redactie en vormgeving: Eenvoudig Communiceren
Fotografie: Edwin Wiekens
Druk: Easy-to-read Publications

© September 2014 | Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 8696 200 6
NUR 286

Het verhaal van

JENS

Johan van Caeneghem



- 1 -

Jens wacht.

Hij wacht in het station.

Hij wacht op de trein.

Hij gaat naar huis.

Het is bijna 8 uur.

Hij zit in de wachtruimte.

Hij is alleen.

Hij leest een boek.



- 2 -

Maar Jens is moe.
Hij komt van zijn werk.
Hij doet het boek dicht.

Hij kijkt op zijn horloge.
De trein van 5 voor 8 is weg.
Die heeft hij gemist.
De volgende gaat over 20
minuten.

Een man komt binnen.
'Goedenavond', zegt hij.



- 3 -

‘Goedenavond’, zegt Jens.

De man komt bij Jens staan.

‘Alles goed?’, vraagt de man.

‘Ja’, zegt Jens.

Hij doet zijn boek weer open.

Hij wil niet praten.

Hij is te moe.

En hij kent de man niet.



- 4 -

De man pakt iets uit zijn jas.
Een pakje sigaretten.
Hij steekt een sigaret op.

Jens ziet het.
En hij ruikt het.

Op een bord staat:
NIET ROKEN

De man kijkt naar Jens.
Hij lacht.