

# **COCORICO!**

**En andere korte verhalen**



**Uitgeverij Eenvoudig Communiceren | Lezen voor Iedereen**  
eenvoudigcommuniceren.nl | lezenvoorieen.be

Tekst: Josée Van Laer  
Redactie en vormgeving: Eenvoudig Communiceren  
Coverbeeld: Shutterstock

© 2022 | Uitgeverij Eenvoudig Communiceren, Amsterdam  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden  
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand  
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,  
mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier,  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISBN 978 90 8696 707 0  
NUR 286

Josée Van Laer

# COCORICO!

En andere korte verhalen

In makkelijke taal

  
leeslicht

Moeilijke woorden staan onderstreept  
en worden uitgelegd in de woordenlijst  
op pagina 77.

# Inhoud

Cocorico! | 7

De armband | 12

De baby | 18

De dakloze dief | 23

De kat | 28

De tunnel | 34

Ella | 39

Het geld voor de vakantie | 47

Het ongeval | 53

Nila en corona | 58

Opruimen | 63

Strafstudie | 71

Woordenlijst | 77



## Cocorico!

Mike is een gepensioneerde zakenman uit Engeland. Hij was de baas van een luchtvaartmaatschappij. Hij was een heel strenge baas. Zijn personeel moest altijd heel hard werken. Ze kregen weinig loon betaald. De werknemers mochten geen lid zijn van een vakbond. Mike zei altijd:

‘Ik ben de baas. Ik beslis wat hier gebeurt.’

Ook thuis is Mike de baas. Zijn vrouw en zijn kinderen moeten altijd doen wat hij zegt. Net als zijn personeel. Mike kan niet verdragen dat iemand hem tegenspreekt. Hij heeft altijd gelijk.

Mike heeft een vakantiehuis in Frankrijk gekocht. Het is een villa op het platteland. Naast de villa staat een klein boerderijtje. Daar woont een oude boerin. Ze heet Colletta. Ze heeft nog enkele kippen en een haan. De haan heet Modeste. Colletta houdt veel van haar kippen en haar haan.

Ze praat altijd tegen hen als ze hen eten geeft. Modeste is een heel mooie haan. Hij kan ook heel goed kraaien. In Frankrijk klinkt dat als 'Coricoco!' In België en Nederland klinkt dat als 'Kukeluku!' 's Morgens heel vroeg zet Modeste enthousiast zijn keel open. Colletta wordt dan wakker van het gekraai van haar haan. Dat vindt ze prima. Maar Mike vindt dat niet. Hij wil niet zo vroeg wakker worden. 'Ik heb hard genoeg gewerkt in mijn leven. Nu ben ik met pensioen en wil ik uitslapen', zegt hij.

Als hij nog maar een maand in zijn villa woont, stapt hij naar zijn buurvrouw. 'Ik wil niet dat jouw haan 's morgens zo vroeg kraait', zegt hij. 'Je moet zorgen dat dat niet meer gebeurt. Anders stap ik naar de politie.' Colletta schrikt heel erg. 'Wat is dat nu!', zegt ze. 'Een haan die 's morgens kraait! Dat is op het platteland toch heel normaal! Mag Modeste nu niet meer kraaien??!! Dat begrijpt een haan niet, hoor! Dat kan ik hem niet uitleggen. Dat zult u dan moeten doen.' 'Als ik nog langer wakker word van jouw haan, stap ik naar de politie', zegt Mike opnieuw.

Colletta is een vriendelijke vrouw. Ze wil geen ruzie met haar burens. Ze denkt heel diep na.



Ze wil haar buurman best helpen. Ik zal Modeste 's avonds opsluiten, denkt ze. Dan zal de buurman het gekraai 's morgens niet meer zo hard horen. Dat doet ze. Maar Mike komt na enkele weken opnieuw klagen.

'Ik hoor het gekraai van die haan van jou nog altijd,' zegt hij. 'Als het niet stopt, stap ik naar de politie.' Colletta zit met een groot probleem. Ze isoleert het kippenhok en maakt het donker. Dan kan Modeste niet meer zien wanneer het licht wordt. Maar dat helpt ook niet. Hij kraait nog steeds.

Mike stelt voor dat de haan weggestuurd wordt als hij op vakantie komt naar het dorp. Dan kan hij rustig slapen. Maar dat wil Colletta niet. 'Die haan hoort bij mij, en hij blijft bij mij,' zegt ze. Ze vindt dat ze al heel erg haar best heeft gedaan om Mike te helpen.

Mike stuurt een aangetekende brief naar Colletta. Daarin staat dat hij naar de politie zal gaan als Modeste 's morgens vroeg blijft kraaien. Nu is Colletta kwaad. Ze denkt: Mike moet dan maar naar de politie gaan. Ik heb mijn best gedaan om hem te helpen. Genoeg is genoeg. Ik woon al mijn hele leven in dit dorp. Hij komt hier alleen maar op vakantie. Ik ga mijn Modeste echt niet wegdoen voor zo'n man die denkt dat hij beter is dan ik.

Alleen maar omdat hij veel geld heeft!

Modeste blijft kraaien en Mike stapt naar de politie. En ook naar de burgemeester van het dorp. Maar de burgemeester van het dorp vindt dat Mike geen gelijk heeft.

‘Ons dorp is een dorp op het platteland. De mensen die hier op vakantie komen moeten zich aanpassen. Er zijn ook mensen die vinden dat de kerkklokken te hard luiden. Maar hanen die kraaien en kerkklokken die luiden hoort bij een dorp op het platteland’, zegt de burgemeester tegen Mike.

De burgemeester vindt dat Colletta en Modeste niets verkeerd doen.

Mike is gewend om altijd zijn zin te krijgen. Hij stapt naar de rechtbank. De rechtbank moet beslissen of Modeste ’s morgens vroeg mag blijven kraaien.

Colletta heeft het verhaal tegen alle mensen van het dorp verteld. Iedereen geeft haar gelijk.

‘Die buitenlandse man in zijn vakantiehuis moet geen baas komen spelen in ons dorp’, zeggen de mensen. Iemand start een petitie. Colletta en Modeste worden beroemd. Het verhaal komt in de krant en in het tv-nieuws. Daardoor tekenen ook veel mensen van andere dorpen op het platteland de petitie. Al snel hebben tienduizenden mensen hun handtekening gezet.

De zaak komt voor de rechtbank. Veel mensen van het dorp komen luisteren naar wat de rechter gaat zeggen. En er zijn ook veel journalisten. Zelfs van kranten van andere landen.

De rechter beslist dat Modeste mag blijven leven en blijven zitten waar hij zit. Tegen Mike zegt hij: 'U bent baas geweest van een groot bedrijf, maar u gedraagt zich nu wel als een klein kind! U krijgt nog een boete van mij omdat u deze rechtszaak begonnen bent.'

De mensen die zitten te luisteren in de rechtszaal, beginnen te lachen.

Dit heeft Mike nog nooit meegemaakt. Hij heeft zijn hele leven altijd zijn zin gekregen. En nu krijgt hij een boete van de rechter! En die zegt dat hij zich als een klein kind gedraagt! Ik verkoop mijn villa, denkt Mike. Hier kan ik niet blijven wonen.

De mensen hier durven te lachen om mij!

En Colletta? Colletta is zo blij! En alle mensen van het dorp zijn blij voor haar.

Enkele jaren later sterft Modeste. Hij is dan zes jaar oud. Colletta koopt meteen een nieuwe haan. Ze noemt hem Modeste De Tweede. Het is een haan die nog familie is van Modeste. Hij kan misschien wel even goed kraaien!