

Een boek dat jongens wél aan het lezen krijgt

29/03/2022

Mocro Maffia, wie kent het niet? Als je werkt met jongeren, heb je vast wel meegekregen hoe populair deze serie is. Criminaliteit en misdaad is *hot* onder jongeren. Helaas is alweer de laatste aflevering van het vierde seizoen onlangs verschenen, maar niet getreurd! Dit is het perfecte moment om de jongere serieliefhebbers om te toveren naar lezers. Daar hebben wij het perfecte boek voor. De hertaling van [Iedereen krijgt klappen](#) van Khalid Boudou!

Jongens en lezen

Niet-lezers omtoveren in lezers. Dat is ons doel. We weten inmiddels dat tienerjongens minder lezen dan de meiden. En dat het dus belangrijk is om deze doelgroep constant te inspireren met herkenbaar en actueel leesvoer. Met de hertaling van *Iedereen krijgt klappen* weten we zeker dat dit gelukt is.

Bij het grote publiek is Boudou bekend door de jongerenboeken *Het Schnitzelparadijs* en [Pizzamaffia](#). Hij weet zowel jongens als meisjes te bereiken; iets waar veel andere schrijvers de plank misslaan. *Iedereen krijgt klappen* is alweer een boek om in te verdwijnen en pas los te laten bij de laatste pagina. Het verhaal is net zo spannend en aantrekkelijk als voorgaande titels. Dus werk jij met jongeren op praktijkscholen, het vmbo en begin mbo? Dan wil je hen dit boek graag aanreiken. Ze zullen je dankbaar zijn!

Het verhaal

'Taha is 17 wanneer hij uit de jeugdinstelling komt. Hij maakt de belofte aan zichzelf dat ze hem daar nooit meer terugzien. Vastberaden om op het goede spoor te blijven, zweert hij het blowen en stelen af. Vanaf nu gaat ie alleen nog maar met de juiste mensen om die hem op de rails houden. Hij besluit om bij een boksschool te trainen en al snel blijkt dat het boxen hem ligt: hij heeft serieus talent. Zijn coach Mickey, die als een tweede vader is voor Taha, helpt Taha om in topvorm te komen. En dat lukt, want Taha mag meedoen aan de Europese Kampioenschappen. Maar dan gebeurt er iets dat niet te voorspellen viel. De verkeerde types duiken langzaam weer op en Taha raakt verwickeld in een keiharde drugsoorlog. Hij raakt alles kwijt. Het is nog maar de vraag of hij zich aan zijn woord kan houden en op het juiste pad weet te blijven.'



Auteur | Khalid Boudou
Hertaling | Daniëlle Hermans
Reeks | [Leeslicht](#)
Pagina's | 78, paperback
ISBN | 978-90-8696-593-9
Prijs | € 14,50

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met Ralf Beekveldt, directeur uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 0031 6 54205874, r.beekveldt@eenvoudigcommuniceren.nl

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt [uitgeverij Eenvoudig Communiceren](#) romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.

Laaggeletterdheid

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken als online een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier invullen, zijn voor hen een grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig Communiceren zich continu in voor het vergroten van de zelfredzaamheid van laaggeletterden, en voor het bevorderen van kansengelijkheid in het algemeen.