

# NIEUWKOMERS OP DE DIJK

Susanne Ganser





Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen

# 1

Wat is dit nou voor een herrie?

Wilma wrijft in haar ogen.

Ze kijkt op haar wekker.

Het is nog heel vroeg: 7.00 uur.

Het lawaai komt van buiten.

Wat is er aan de hand?

Wilma hoort een motor. En ze hoort ook mensen.

Hun stemmen klinken druk en hard.

Wilma staat op. Ze trekt haar pantoffels aan. En haar badjas.

Het opstaan gaat niet meer zo goed.  
En haar rug doet pijn.  
Wilma is 77 jaar.

## 2

Beneden wacht Toffie, de hond van Wilma. Hij is blij haar te zien. Hij maakt een dansje rond haar benen. En hij kwispelt met zijn staart. 'Hoi, Toffie', zegt Wilma. 'Je ontbijt komt eraan.'

Wilma loopt naar het keukenraam. En ze kijkt naar buiten. Aan de overkant van de straat ziet ze drie grote bussen. Ze staan voor een oud gebouw. Daar was vroeger de visfabriek.

Wilma ziet veel mensen met koffers.  
Er zijn volwassenen en kinderen.  
De mensen roepen en ze praten druk  
met elkaar.  
Ze hebben een donkere huid.  
Wilma is een beetje bang voor deze  
mensen.

‘Je moet nog even wachten’, zegt  
Wilma tegen Toffie.  
‘Ik moet weten wat er aan de hand is.’  
En ze loopt naar buiten.