

DE SCHOOLBUS

en andere korte verhalen

IN MAKKELIJKE TAAL

Josée Van Laer

Inhoud

De bibliotheek | 7

De deurklink | 11

De schoolbus | 17

De vacature | 21

Het sollicitatiegesprek | 25

Iemand helpen | 29

Jacob wil werken | 33

Oud papier | 37

Het ziektebriefje | 43

Tinus op restaurant | 47

Vakantie | 53

Het fotoestel | 57

De bibliotheek

Anna leest heel graag. Elke maand gaat ze naar de bibliotheek en leent dan 20 boeken. Die leest ze allemaal. Ze leest in de keuken, ze leest in de woonkamer, ze leest in de badkamer en op de wc, en ze leest ook in bed.

Haar man Peter begrijpt dat niet. Hij leest niet graag. Hij kijkt liever naar actiefilms op tv. 's Avonds kijkt hij tv en leest Anna een boek. Dat is geen probleem. Alleen als Peter wil slapen en Anna wil lezen in bed, is er een probleem. Dan moet Anna met haar boek naar de woonkamer verhuizen.

Vandaag gaat Anna weer naar de bibliotheek. Ze heeft haar 20 boeken uitgelezen en gaat nieuwe boeken halen.

Anna gaat graag naar de bibliotheek. Het is er heerlijk rustig. Al zijn er altijd veel mensen. Ze lezen de krant of een boek. Er zijn ook mensen die studeren. En sommige mensen werken aan de computer.

Anna neemt de tijd om nieuwe boeken te zoeken.
Ze begint al te lezen in de bibliotheek.
Ze leest enkele bladzijden. Dan weet ze of het een
mooi boek is of niet.

Vandaag heeft Anna een heel mooi boek gevonden.
Ze begint te lezen in de bibliotheek en kan niet
stoppen met lezen. Het is een spannend verhaal.
Ze wil weten hoe het verder gaat. Dus blijft ze lezen.
Ze zoekt een rustig hoekje in de leeszaal waar
niemand haar stoort.

Ze hoort de luidspreker niet. Iemand zegt dat de
bibliotheek gaat sluiten. Anna hoort niets. Ze is
verdiept in haar boek.
Ineens merkt ze dat het donker wordt. Hoe kan dat
nu? Dan ziet ze op haar horloge dat het 20.30 u is.
De bibliotheek sluit om 20 u.

Anna neemt haar boeken en wil naar de balie gaan.
Maar er is niemand meer. Dan wil ze haar boeken
achterlaten en naar buiten gaan. Maar de deur is op
slot. Alle deuren zijn op slot. Hoe kan dat nu?

Iedereen is weg, en niemand heeft gezien dat Anna
nog in de bibliotheek was. Ik bel Peter, denkt Anna.
Ze zoekt haar gsm in haar handtas.

Maar ze vindt haar gsm niet. Die heeft ze thuisgelaten om op te laden.

Wat nu? Dit vindt Anna niet plezant. Ze wil naar huis. Maar ze denkt: ik zal eerst mijn boek uitlezen. Dan ga ik een telefoon zoeken.

Anna doet het licht aan en leest verder. Ze kan niet stoppen met lezen. Ze hoort niets meer.

Peter, haar man, is ongerust. Anna is nog niet thuis, en de bibliotheek is al lang gesloten. Hij neemt zijn fiets en rijdt naar de bibliotheek. Daar staat de fiets van Anna. En er brandt nog licht in de bibliotheek. Maar alle deuren zijn op slot.

Peter belt de politie. Die belt de directeur van de bibliotheek. De directeur komt met de sleutel van de bibliotheek, en de politie en Peter gaan naar binnen.

Daar zit Anna te lezen. Ze hoort lawaai. Ze ziet Peter en de politie.

‘Kunnen jullie even wachten?’, vraagt ze. ‘Mijn boek is bijna uit.’

Maar ze is wel heel blij dat ze niet in de bibliotheek moet slapen.

De deurklink

Joris en Jolanda wonen in een groot huis in Antwerpen. Ze hebben een dochtertje, Rosa. Rosa is 1,5 jaar. Het is een heel lief en vrolijk kindje. Het huis waarin Joris en Jolanda wonen is een oud huis. Ze hebben het laten verbouwen. Nu is het bijna een nieuw huis. Er zijn twee appartementen in het huis. Boven Joris en Jolanda wonen Frank en Vera en hun kinderen. Achter het huis is een tuintje. En daarachter zijn de achtertuinen van andere huizen.

Op de tweede verdieping is een badkamer. Achter de badkamer is een balkon. Daar hangt Jolanda altijd de was op. De deur naar het balkon heeft nog geen klink aan de kant van het balkon. Aan de kant van de badkamer zit een oude klink in de deur.

Jolanda vraagt aan Joris of hij een nieuwe klink wil kopen. Joris antwoordt: 'Ik heb gezocht naar een klink, maar ik heb niet de juiste klink voor deze deur gevonden. Je moet de deur altijd een beetje open laten als je op het balkon bent. Want als je ze dicht doet, valt ze in het slot. Dan kan je ze niet meer openmaken.'

Dat doet Jolanda. Ze laat de deur altijd een beetje open als ze naar het balkon gaat.

Joris gaat op reis met enkele vrienden. Hij gaat voor drie weken naar de Verenigde Staten.

Nu is Jolanda alleen thuis met Rosa. Ze moet alles alleen doen. Op Rosa passen, eten maken, de was doen, opruimen en poetsen, boodschappen doen ...

Op een dag doet Jolanda de was. Daarna wil ze de was drogen. Ze haalt de was uit de wasmachine en steekt alles in een mand. Zo kan ze de was ophangen op het balkon, aan de wasdraad.

Rosa is bij Jolanda, in de badkamer op de tweede verdieping. Ze babbelt tegen haar moeder. Jolanda stapt het balkon op, met haar mand was. Ze begint de was op te hangen en kijkt ondertussen naar Rosa, die in de badkamer is.

Rosa lacht naar haar moeder. Dan duwt Rosa de deur naar het balkon dicht. De deur valt in het slot. Jolanda staat op het balkon en Rosa staat in de badkamer ernaast. Jolanda kan de deur niet meer opendoen, want de deur heeft dus geen klink aan de kant van het balkon.

Jolanda schrikt erg. Ze begint te roepen naar de bovenburen. 'Frank! Vera!'

Er komt geen reactie. Jolanda hoort muziek in hun appartement. Ze roept nog wat harder. Weer geen reactie. Nu is Jolanda in paniek. Rosa is alleen in de badkamer. Ze is nog zo klein en Jolanda kan niet bij haar komen.

Rosa lacht vrolijk naar haar, ze begrijpt niet wat er gebeurd is.

Jolanda begint nu héél hard te roepen naar haar bovenburen. 'FRANK!!! VERA!!!' Maar ze horen haar niet. Jolanda wordt radeloos. Wat moet ze doen?

Dan draait ze zich om en ziet dat een vrouw in haar achtertuin naar Jolanda staat te kijken. Jolanda roept: 'Mevrouw, kunt u mij helpen? Mijn dochtertje van 1,5 jaar is alleen in de badkamer en ik kan niet meer binnen. De deur is in het slot gevallen! Kunt u aanbellen bij mijn bovenburen en vragen of ze de deur komen opendoen?'

De vrouw haast zich. Ze gaat naar het huis van Joris en Jolanda en belt aan bij de bovenburen. Ze vertelt over Rosa en Jolanda. Gelukkig hebben Frank en Vera een sleutel van de voordeur.

Even later staat Vera in de badkamer bij Rosa.

Ze doet de deur open voor Jolanda.
Jolanda is zo opgelucht ...
En Rosa, die babbelt en lacht vrolijk verder.

Een week later komt Joris thuis. Jolanda vertelt hem
wat er gebeurd is.
De volgende dag heeft Joris de juiste klink gevonden
voor de deur tussen de badkamer en het balkon.