

De **trui** van Helen

Annemarie Jongbloed





Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



Zacht en blauw

Helen voelt aan haar trui. Die is zacht. En blauw.

Helen houdt van blauw. Toch heeft ze maar één blauwe trui. Die heeft ze meegenomen uit Eritrea. Verder moest ze alles achterlaten.

De trui is bijna te klein. Maar Helen
wil hem houden, voor altijd.
Als herinnering aan Eritrea.
Aan thuis.
Aan mama.

Moederdag

'Zondag is het Moederdag', zegt de juf.
'Vandaag ga je een schilderij maken
voor je moeder.'

De juf geeft iedereen een papier.





Als ze bij Helen komt, zegt ze:
'Ik weet dat jouw moeder nog in
Eritrea is. Maar je mag toch iets voor
haar maken.
Als het schilderij klaar is, kun je er een
foto van maken. Die stuur je dan naar
haar toe.'

Helen knikt.
De juf loopt naar Lahip.