

Joseph op de markt

Willemijn Steutel



Afwasser

Joseph loopt over de markt.
Hij gaat vaak naar de markt.
Want de markt is vlakbij zijn werk.
Joseph werkt in een restaurant.
Hij werkt in de keuken, als afwasser.





Vrolijk

Joseph heeft genoeg tijd.

Hij moet over een uur pas werken.

Hij loopt langs de kraampjes op de markt.

De zon schijnt.

De mensen buiten zijn vrolijk.

Een marktkoopman zingt.



Viskraam

Joseph stopt bij de viskraam van Siem Smit.

Siem is een oude visboer uit een klein dorp: Volendam.

Joseph gaat vaak naar de kraam van Siem. Want hij houdt erg van vis.

Reus

Siem staat achter de viskraam.

Hij maakt vis schoon.

‘Hé, Joseph’, zegt Siem. ‘Hoe gaat het?’

‘Goed’, lacht Joseph. ‘Mag ik een broodje haring?’

‘Natuurlijk mag jij dat, reus!’, lacht Siem.

Joseph is heel lang. Daarom noemt Siem hem vaak ‘reus’.

Joseph moet er altijd om lachen.

