

EEN NIEUWE BAAN

Johan van Caeneghem

WOORD
LEZEND OP WEG NAAR A1
WINST



Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen

Inhoud

Boodschappen	7
Bij de kassa	9
Een baan	11
De buurvrouw	13
Het spijt me.....	16
Boos.....	19
Niet zo goed	22
Marijn	24
Nieuwe baan	29
Annie! Annie!	31
Rust nodig	34
Niet slapen.....	36



Boodschappen

Samir kijkt in de koelkast.
Er is geen groente.
En geen vlees.

Hij kijkt in een keukenkast.
Er is geen brood.
En geen jam.

Hij moet boodschappen doen.

Samir pakt een tas.
En gaat de straat op.

Samir gaat naar de
supermarkt.

Het is zaterdag.

Het is druk.

Samir koopt groente, vlees,
brood en jam.

Hij koopt ook couscous en
verse munt.



Boodschappen

Bij de kassa

Samir staat in de rij
bij de kassa.
De rij is lang.
Dan is het zijn beurt.

‘Sorry’, zegt een vrouw.
‘Mag ik voorgaan? Ik heb
alleen dit.’

Ze wijst naar een blikje vis.
‘Natuurlijk, mevrouw’,
zegt Samir.

De vrouw gaat voor.



Blikje vis

Ze betaalt en zegt tegen
Samir: 'Bedankt!'
'Graag gedaan', zegt Samir.

Samir doet de boodschappen
in zijn tas.
En betaalt.



Een baan

Samir is weer thuis.

Hij eet een boterham.

En drinkt thee.

Dan zet hij de computer aan.

Hij zoekt een baan.

Dat is niet makkelijk.

Samir is chauffeur.

Hij heeft af en toe werk.

Maar niet zo vaak.

Op de computer ziet hij een
baan bij een pakjesdienst.
Hij belt meteen.

‘Kunt u morgen komen?’
vraagt een mevrouw.
‘Jazeker’, zegt Samir.



Telefoon