

# Hanna zegt hallo

Annemarie Jongbloed





Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen



## Hallo

'Hallo', zegt Hanna. Ze gaat naast Umar zitten. Umar kijkt niet op. En hij zegt niets terug.



Stom, vindt Hanna. Zat ze maar naast Rawa. Of naast Teun. Zij lijken aardig.

Hanna kent hen nog niet zo goed.  
Maar ze hebben wel hallo gezegd.

Umar zegt niets.  
Hij kijkt in zijn boek.

Gister zei hij ook niets.  
En de dag daarvoor ook niet.



# Lachen

Hanna zit nog niet zo lang op deze school.

In het AZC heeft ze Nederlands geleerd. Ze begrijpt al veel woorden. Maar ze durft nog niet veel te praten. Daarom stelt ze geen vragen aan de juf.

