

1

Eric is net een maandje zestien.
Hij is een doodnormale jongen, handig en eerlijk.
Er is een meisje op school, Lisa. Zij is superslim.
Slimmer dan Eric, maar dat vindt hij niet erg.
Ze zit niet bij Eric in de klas. Ze zit op toneel bij
Mohammed, zijn beste vriend.
Het is tijd voor actie, vindt Eric.

School is net uit. Het stormt weer eens buiten.
Niemand heeft haast om naar huis te gaan.
Verderop in de gang ziet Eric Lisa staan.
Ze is alleen. Maar vast niet voor lang.
Hij loopt op haar af en haalt diep adem.
'Lisa, weet je, mijn ouders zijn er dit weekend niet.
Ze gaan naar Parijs. Dat doen ze elk jaar rond
Valentijnsdag. Ze vertrekken zaterdag al.
Nu dacht ik ... heb je misschien zin om langs te
komen? Pizza eten, de hele nacht filmpjes kijken,
uitslapen. Waar we ook maar zin in hebben.'

Hij durft haar niet aan te kijken. Hij maakt het
scherm van zijn telefoon schoon met zijn mouw.

Lisa gilt nog net niet. Vraagt Eric nu echt of ze bij
hem komt slapen? Heeft hij dan eindelijk door dat
ze hem leuk vindt? Of begrijpt ze hem verkeerd?

‘Dat hangt er vanaf. Wie komt er nog meer?’
Nu kijkt hij haar even aan.
‘Durf je niet met mij alleen te zijn?’, vraagt hij.
Haar hart maakt een sprongetje.
Zijn vrienden zitten dit toch niet stiekem te filmen?
Nee, ze ziet niemand.

‘Vinden je ouders het wel goed? Mogen er zomaar vreemde meisjes komen logeren?’
Eric haalt zijn schouders op.
‘Of weten ze het niet?’
Hij glimlacht. ‘Ze denken dat ik bij Mohammed logeer. En jij, ga jij je ouders vertellen dat je bij mij komt slapen?’
Lisa geeft hem een stomp. ‘Had ik al ja gezegd dan?’
Eric weet even niets te zeggen.
Dan zegt Lisa: ‘Mijn ouders zijn er dit weekend ook niet. Ik ga bij Marie slapen en met haar leren voor de toetsweek.’
Shit, denkt hij. ‘O, dus je hebt al plannen?’

Er komen twee vriendinnen van Lisa aanlopen.
Ze zwaait naar hen. Dan kijkt ze Eric weer aan.
‘Weet je, ik regel het wel met Marie. Ik kom zaterdag in de middag. Oké? App nog even waar je precies woont. Dag!’
Ze loopt snel naar Marie en Susie.
Ze wil dit meteen met hen bespreken.

O nee! Ze heeft een nachtbeugel ... Nou, mooi dat ze die niet meeneemt naar zijn huis.

‘Kom mee, ik moet jullie iets vertellen. Maar niet hier’, fluistert ze.

Eric loopt naar buiten.

Het regent hard, maar hij voelt het niet.

Ze zei ja. Lisa zei ja!

Hij heeft gewoon een date op Valentijnsdag met het mooiste meisje van school.

En ze blijft slapen! Bij hem in bed, of niet? Dat is nog niet duidelijk. Misschien wil ze het rustig aan doen.

De vraag is: moet hij condooms kopen? En zo ja, waar? Echt niet in een winkel waar zijn moeder ook boodschappen doet. Hij fietst wel even naar een andere wijk. Amsterdam-Noord of zo.

Er is natuurlijk wel een kans dat ze niet komt opdagen.

Je weet het nooit bij meisjes.

In de wc's vertelt Lisa het aan haar vriendinnen.

Marie en Susie beginnen meteen te gillen.

Marie heeft ook een oplossing.

‘Kom gewoon vrijdag al slapen. Dan ga je zaterdagmiddag weg. En als je ouders bellen, dan zeg ik dat je even naar huis bent.

Maar ze bellen vast niet. Ze vertrouwen je.’

‘Nou, dat zou bij mij niet lukken. Mijn ouders controleren me altijd’, zegt Susie met een zucht.
‘Maar jij bent ook niet te vertrouwen’, zegt Marie lachend.
Ze krijgt meteen een stomp van Susie.
Maar Susie moet er zelf ook om lachen.
‘Wat trek je aan?’, vraagt Marie.
‘Wat als hij het wil doen?’, vraagt Susie.
Susie pakt de wastafel vast en beweegt haar heupen er tegenaan.
Lisa geeft haar een duw.
‘Wat als hij het níet wil doen?’, vraagt Marie.
‘Een jongen die het niet wil doen? En kijk even naar Lisa. Zelfs ík zou het met haar doen.’
‘Ja, ja, dank. Maar wat moet ik nou aan?’, zegt Lisa.
‘Dat weet ik niet. Maar als hij lastig wordt, bel je ons. Dan komen we je redden’, zegt Marie.
‘En wie gaat hem redden?’, vraagt Susie.

2

Eric wordt zaterdag al vroeg wakker. Nou ja, vroeg. Het is 11:00 uur. Hij kan niet meer slapen. Hij is veel te opgewonden. Vandaag is de dag. Valentijnsdag!

Dan hoort hij geschreeuw.

Zijn ouders zijn beneden in de woonkamer.

Ze maken weer eens ruzie. Het zal ook eens niet zo zijn.

Zijn vader werkt de hele tijd en is vaak weg.

Zijn zussen zijn het huis al uit. Floor zit op de kappersschool. En Hannah loopt stage. Iets met maatschappelijk werk.

Zijn moeder wil gewoon meer tijd met zijn vader.

Eric hoort flarden van hun gesprek.

Zij: 'Neem je nou serieus je laptop mee? Ga je daar zitten werken, dan? Je had nog zo beloofd ...'

Hij: 'Hou nou toch op, zeg. Ik ga jou toch ook niet ...'

Zij: 'Hou op? Zeg jij nou dat ik op moet houden?'

Eric trekt een kussen over zijn hoofd.

Hij: 'Jij ... altijd ...'

Zij: 'Jij ... nooit ...'

Hij: 'Doe niet zo kinderachtig!'

Zij: 'Zo heb ik helemaal geen zin meer om te gaan.'

Hij: 'Dan ga je toch lekker niet!'

Zij: 'Als jij nu niet gauw ...'

Eric springt uit bed. Hij rent de trap af naar de keuken. Hij pakt een mooi bord uit de kast. Even twijfelt hij. Dan laat hij hem vallen. Het bord klettert kapot.

Zijn ouders komen snel de keuken in.

'Nee, niet weer!', zegt zijn moeder.

Zijn vader slaat met zijn hand tegen de deur.

'Ik heb het gezegd: als jullie ruziemaken, dan breek ik een bord', zegt Eric rustig.

Zijn ouders kijken elkaar aan. Zijn moeder rolt met haar ogen.

'Serieus, Eric, ouders maken nu eenmaal wel eens ruzie.'

'Je gaat ervoor betalen, hoor je me?', zegt zijn vader.

'Zo makkelijk kom je er niet van af.'

Zijn vader kijkt naar de klok op de muur.

'We bedenken wel een straf als we terug zijn. We moeten nu echt weg', zegt hij tegen zijn vrouw.

Zijn moeder bukt om de scherven op te ruimen.

Zijn vader houdt haar tegen.

'Nee, dat moet Eric zelf doen.'

Maar Eric loopt alweer de trap op.

'Gaan jullie nou maar weg, alsjeblieft. Ik sluit wel af.'

Ja, álle deuren. En ja, ik doe de verwarming uit.
Ga alsjeblieft.'

'Kom terug en ruim het op!'

'Straks.'

'Nee, nu!'

'Jullie hadden toch zo'n haast? Nou, doe!'

Hij gooit de deur van zijn kamer dicht.

Ze zijn nog niet weg of hij gaat naar hun slaapkamer.

Hij verschoont hun bed. Dat heeft hij nog nooit eerder gedaan. Maar hij kan Lisa moeilijk in dit bed laten slapen. Hierin hebben zijn ouders liggen zweten.

Eric doet normaal niet veel in het huishouden.

Hij is de jongste, en een beetje verwend. Dat weet hij zelf ook wel.

Ja, de vuilnis buitenzetten en de afwasmachine inruimen. Meer doet hij eigenlijk niet.

Eric haalt uit zijn broekzak een paar condooms tevoorschijn. Waar zal hij die neerleggen? Hij wil ze niet in zijn broek hebben. Stel je voor dat zij het merkt!

Op het nachtkastje leggen is wel erg brutaal.

Hij legt ze onder een kussen.

Zo, denkt hij, dat komt helemaal goed.

In de keuken stapt hij in de scherven van het bord. Hij ruimt ze snel op. Ondertussen denkt hij na over de avond.

Lisa kan eten als een paard. Je hebt van die meisjes die nauwelijks eten. Zijn zussen zijn de hele tijd aan het diëten. 'O, ik lijk wel een olifant in deze broek', roept de ene dan. 'O, moet je mijn onderarmen zien. Blubber, smerig!' roept de ander.

Maar Lisa zit gewoon lekker in haar vel. Dat is juist zo leuk aan haar.

Lisa heeft een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Daarom heeft ze een kleurtje, maar ook groene ogen.

Eric's familie is niet zo exotisch. Nou ja, zijn oma is Duits. Hijzelf heeft saai donkerblond haar en blauwe ogen.

Hij kan wel goed voetballen. Lisa ook, trouwens. Maar hij zit niet meer op een club. Hij heeft zijn enkelbanden te vaak gescheurd.

Er is niet veel eten in huis.

Maar in de voorraadkast ligt nog een zak chips. En op de fruitschaal liggen appels en bananen. Hij kan pizza's laten bezorgen. Lekker met ijs erbij.

Wanneer zou Lisa komen? Wat betekent 'in de middag'? Twee uur? Drie uur? Vier uur?

Eric gaat douchen. Hij zegt altijd dat hij kort gaat douchen, maar dat lukt nooit.
Zijn moeder heeft zelfs een wekker opgehangen.
Tien minuten. Niet langer!
Soms doet ze expres de warme kraan aan in de keuken. Zodat het water in de douche koud wordt.
'Mama!', roept hij dan.

Hij scheert zich. Niet alleen zijn gezicht, maar vooral 'daar'.
'Meisjes houden niet van haar, daar', zei Mohammed laatst tegen hem.
En Mohammed kan het weten. Hij zit op toneel.
En er zitten leuke meisjes op de toneelclub.
Mohammed heeft al veel vriendinnetjes gehad.

Heel voorzichtig scheert hij zich.
Niet stijf worden, denkt hij. Dat helpt niet. Het helpt ook niet dat hij aan Lisa denkt. Aan Lisa onder de douche. Ze vraagt hem om erbij te komen.
Als een film ziet hij het voor zich.
Er is stoom in de badkamer.
Hij duwt haar zachtjes tegen de douchewand.
O, maar hoe moet het dan met condooms?
Niet aan denken, dit is maar een fantasie!

Bijna glijdt hij uit op de vloer.
Nog net op tijd grijpt hij de douchestang.

Hij kan er wel om lachen.

Hij spoelt alles goed weg. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat Lisa straks ook uitglijdt over zijn kwakje. Eric haalt zelfs de haartjes uit het putje. Het moet niet gekker worden, denkt hij.

Hij trekt gewone kleren aan. Niet te mooi.

Je moet niet overdrijven.

Zijn moeder heeft hem aftershave gegeven voor zijn verjaardag. Eric doet een beetje op zijn handen en op zijn gezicht.

Hoppa, hij is klaar voor zijn valentijnsdate.

Eric speelt een paar games op de PlayStation in zijn kamer. Maar dan valt opeens de stroom uit.

Dat gebeurde laatst ook toen zijn moeder allemaal machines tegelijk aan had. Toen hoefde ze alleen de groene schakelaar om te zetten.

Eric loopt naar de meterkast en zet de schakelaar om. Niets. Ook dat nog.

Hij pakt wat kaarsen en waxinelichtjes uit de kast. Alleen maar kaarslicht, dat is eigenlijk best romantisch! Hij doet ze vast aan. Buiten is het toch zo grijs dat het al donker lijkt. Ook is er ergens een irritante sirene die maar niet ophoudt. Vast een scootalarm dat door de storm is afgegaan. Er wordt op het raam gebonkt.